

Vraag het aan Morya**In de diepte ben je onkwetsbaar**

“Er is iets als een oppervlakkig verlangen in je leven. Als je dat leert kennen, dan betekent dat dat je jezelf oppervlakkig leert kennen. Als je een diep verlangen in je leven ziet, dan leer je jezelf daardoor tot in de diepte kennen.

Er zijn heel grote verlangens in je leven die naar de diepte streven en naar een voltooiing, naar een vervolmaking van je leven. Als je dat kan zien, kan je ook met een diepe vreugde leven en dan weet je dat je op een bepaald punt niet kwetsbaar bent.

Je bent onkwetsbaar omdat je weet dat er in de diepte van je leven een verborgen parel is, een verborgen vreugde die daar aanwezig is en die steeds groter kan worden en die je moet leren ontdekken. Je kan in jezelf graven en in jezelf kijken en steeds verder en steeds meer.”

Meester Morya

Geert Crevits, citaat uit: “Morya Wijsheid 9: Het overvloedige leven”
(uit hoofdstuk 10: ‘Doorstoten tot je diepste verlangens’) © Mayil.com

Datum: ___/___/___

Online advies nr. 233

Dit online advies van Meester Morya was een antwoord op deze vraag:


